



april 2026

## Huis van Haven Nieuwsbrief

April heeft als thema Interieur en design. De Museumwoning is hier het levende uithangbord van. Het is met originele huisraad ingericht. Kleurrijk en duurzaam. Je kijkt je ogen uit. Het lijkt net of het fictieve gezin (vader, moeder en twee kinderen) hier nog écht woont. Wij zijn enorm dankbaar voor iedereen die huisraad, foto's, kleding en accessoires cadeau deden of in bruikleen gaven. Na meerdere oproepen en inzamelmomenten kwam er een heuse community-zin op gang om dit huis samen in te richten met 70's originals. En die vibe voel je nog steeds, het hele jubileumjaar. In april valt er veel te beleven. Bekijk de agenda en houd onze socials in de gaten.

meivakantie  
uit-tips!

**Incl. extra dag open op 29 april.  
Je leest het in deze nieuwsbrief.**

April staat in het teken  
van **Interieur en design**

### op de agenda in april

**Donderdag 2 april** 14.00 - 16.00 uur

Creatieve middag onder leiding van Irma van Zijl van Tekencirkel [Meer info](#) @

**Donderdag 2 april** 19.00 - 21.00 uur

Workshop fotografie onder leiding van Teo Krijgsman [Meer info](#) @

**Zaterdag 11 april** 15.00 - 16.00 uur

In de zitkuil met Marcel Kolder [Meer info](#)

**Donderdag 16 april** 19.00 - 21.00 uur

Workshop Macramé met Monique Faassen / Yemanja [Meer info](#) @

**Woensdag 22 april** 19.00 - 21.00 uur

Filmavond [Meer info](#)

**Zaterdag 25 april** 11.00 uur @

Museumwoning plant een boom in Museumbos [Meer info](#)

**Zaterdag 25 april** 14.00 - 17.00 uur

Herinneren met Sietske [Meer info](#)

**Zaterdag 25 april + woensdag 29 april + zaterdag 2 mei: extra activiteiten in de meivakantie** Lees snel verder op volgende pagina's!



Zie je dit teken bij een activiteit?

Dit betekent dat je je vooraf per mail dient aan te melden.



# meivakantie uit-tips!

In de meivakantie valt er van alles te beleven in de Museumwoning. En op veler verzoek zijn we ook op woensdag 29 april open. Inclusief toffe activiteiten in samenwerking met KIDD en De Nieuwe Bibliotheek. Natuurlijk kun je tijdens alle activiteiten ook de Museumwoning van boven tot onder en van binnen & buiten verkennen.

## **zaterdag 25 april**

- Herinneren met Sietske
- Bezoek Huis van Haven én Stadsarchief Almere op één dag

## **zondag 26 april**

- Spelletjes en puzzelen

## **woensdag 29 april**

- Extra dag open voor iedereen
- 11.00 uur 'Architectuur als Buur' van KIDD voor kinderen (ca groep 5 t/m 8)  
Meld je snel aan!@
- 15.00 uur Voorlezen voor kinderen door De Nieuwe Bibliotheek
- Bezoek Huis van Haven én Stadsarchief Almere op één dag

## **zaterdag 2 mei**

- Bezoek Huis van Haven én Stadsarchief Almere op één dag

## **zondag 3 mei**

- Spelletjes en puzzelen

## Herinneren met Sietske



Sietske van Oogen was een van de eerste bewoners van Almere én stond aan de wieg van de Almeerse democratie. Ze vertelt erover aan de keukentafel.

**Zaterdag 25 april 14.00 - 17.00**

## Spelletjes en puzzelen aan de keukentafel



Trommel vriendjes & vriendinnetjes op en speel 's middags gezellig mee! Papa's, mama's, opa's en oma's en wie nog meer wil, zijn ook van harte welkom. Gratis. De limonade en wat lekkers staan voor je klaar.

**Zondag 26 april en zondag 3 mei**

# meivakantie uit-tips!



## Architectuur als Buur

### Ga mee op ontdekking met KIDD!

Wat zie je eigenlijk écht als je door je eigen wijk loopt? Waarom heeft een gebouw juist die vorm of is het van dat materiaal gemaakt? Een stad ontstaat door ideeën, tijdsgeest en zelfs 'foutjes' die uiteindelijk iets moois opleveren. Gebouwen, kunstwerken en mensen vormen samen de plek waar jij woont. In de audiotour 'Architectuur als buur' van KIDD ontdekken kinderen (groep 5 t/m 8) het stadsdeel Almere Haven met nieuwe ogen. Samen met een kunstenaar verken je de architectuur, kunst en verhalen. Deelname is gratis!

@ **Ga mee op ontdekkingstocht op woensdag 29 april, 11.00 uur. De limonade en wat lekkers staan na afloop voor je klaar. Aanmelden per mail: [info@huisvanhaven.nl](mailto:info@huisvanhaven.nl) (VOL = VOL)**

*Ouders/begeleiders kunnen tijdens de tour in de Museumwoning rondkijken en hun kinderen opwachten. Wij zorgen voor koffie/thee. Als er plek is, kan een ouder/begeleider meelopen met de tour.*

## Combi-bezoek Stadsarchief en Museumwoning



Stadsarchief  
Almere

Bezoek op één dag de tentoonstelling 'De eerste sleutels van Almere: van Bivak tot Schoolwerf (1975-1976)' in Stadsarchief Almere én Museumwoning Huis van Haven.  
**Zaterdag 25 april, woensdag 29 april, zaterdag 2 mei.**

## Voorlezen door de Nieuwe Bibliotheek



de  
nieuwe  
bibliotheek

Schuif gezellig aan bij voorlezer Chaja Meijler. Voor kinderen van 4 - 10 jaar. Met lekkere limonade en wat lekkers. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis.

**Woensdag 29 april 15.00 - 16.00**



Terugblikken...lekker lezen!

*geschreven door Thijs Wartenbergh*



Herinneren met Brans Stassen  
21 februari



Herinneren met Klaas Arie Beks  
28 februari



Lezing Hedy d'Ancona  
8 maart



@ **Herinneringen op papier (2 april)**

Nog één keer een creatieve middag met Irma van Zijl van Tekencirkel. Kom schrijven, tekenen en herinneren. Samen verzamelen we herinneringen van Almeerders aan onze stad. Aanmelden via [info@tekencirkel.nl](mailto:info@tekencirkel.nl)



@ **Workshop fotografie (2 april)**

Leerzaam, leuk én je vergroot je kans op selectie voor Fotofestival Almere! Wil jij dat jouw foto inhoudelijk sterker wordt en meer kans maakt om geselecteerd te worden? Volg dan de workshop van fotograaf Teo Krijgsman in Huis van Haven. Aanmelden, zie website.



**In de zitkuil met Marcel Kolder (11 april)**

Een icoon in elke seventiестuin: de zitkuil. In de jaren 70 deed de zitkuil zijn intrede in veel Nederlandse tuinen. Een verlaagde zithoek die symbool stond voor gezelligheid, ontspanning en een nieuwe manier van samenleven. Museumwoning Huis van Haven heeft er sinds enkele weken ook een! Om dit stijl-icoon in onze tuin in te wijden, vertelt Marcel Kolder deze middag het verhaal achter de zitkuil. En hij draagt zijn **gedicht 'Zitkuil'** voor. Eén van zijn 50 gedichten voor de jarige stad Almere. Een extraatje voor iedereen die deze dag de Museumwoning bezoekt.



@ **Workshop Macramé (16 april)**

**Met Monique Faassen van Yemanja**

Macramé, de kunst van het knopen van koorden of touwen om decoratieve items te maken heeft een rijke geschiedenis in verschillende eeuwen en op diverse continenten. En was reuze populair in de seventies.

Wil jij kennismaken met deze knooptechniek? Meld je gratis aan via [info@huisvanhaven.nl](mailto:info@huisvanhaven.nl) met vermelding 'workshop macramé'.



@ **Filmavond: (25 april)**

Eén keer per maand toveren we de woonkamer van de Museumwoning om tot 'bioscoop'. Als gezin samen televisiekijken in de huiskamer: het was een van de fijne rituelen van de jaren zeventig. Die ervaring halen we in Huis van Haven in bescheiden vorm terug door een film te programmeren die we in kleine kring bekijken en bespreken. Inclusief koffie/thee/limonade en natuurlijk...popcorn. Van 19.00-21.00 uur.

*Natuurlijk kun je op deze avonden ook een rondje lopen in de Museumwoning.*

## Reacties uit het gastenboek:

*Melancholie. De rust van toen. Mis het ook wel.*

*Mooi project dat eigenlijk moet blijven bestaan.*

*Heel leuk gedaan, vooral de meisjeskamer boven.*

*Of ik weer thuis kwam.*

*Oh dit is echt old memory, die kleuren en indeling...geweldig!*

*Een feest der herkenning!*

*Wat fijn dat dit er nog is en binnen mogen gluren.*

*Bedankt dat we hier mochten vergaderen.*

